

De Tweede Wereldoorlog

Het was een lastige periode,
Soms hielpen mensen onderduikers en dat was verboden.
Mensen gingen kranten maken
en andere gingen staken.
Er was een tekort aan eten
Ik denk dat alle mensen dat wel weten
Er bestaan veel boeken over deze tijd
Iedereen moest er iets over kwijt
Na een hele tijd is het feest
D-day is geweest!
Steeds meer landen worden bevrijd
Ik denk niet dat Nederland nog lang bezet blijft
Maar eerst komt de Hongerwinter er nog aan,
over vele wangen glijdt een traan
Maar de bevrijding komt eraan, ik weet het zeker!
En het verzet verdient een beker!

*Ella van den Houten
Bosch en Hovenschool
(voordracht door Karien Albers)*